



# DESALNIETTEMIN ZWEEDSE DOUCHE

FILIP VAN ONGEVALLE

Ikea.

Grote, knappe vrouwen met blonde haren die zo mogelijk nog langer zijn dan hun benen.

ABBA. Volvo. Pippi Langkous. Union Match. De beste punk-rockbands ter wereld. Swedish House Mafia.

Maar toch vooral grote vrouwen met blonde haren die zo mogelijk nog langer zijn dan hun benen... Dat is waar wij aan denken als de woorden Zweeds of Zweden vallen.

Waar wij tot voor kort vooral niet aan dachten, dat was de Belgische politiek. Tot afgelopen zomer de 'Zweedse coalitie' plots overal was. Ze dook op uit het niets en wie begin juli op reis was vertrokken, hoorde het in Keulen donderen toen hij bij zijn terugkeer het ene bericht na het andere las over de 'Zweedse onderhandelaars'. Dat de Russen zouden komen, dat verwachten we al sinds de Koude Oorlog. Maar de Zweden? Nee, dat was toch schrikken.

Maar de Zweden komen natuurlijk niet echt. Het is maar een naam bedacht om de coalitie tussen N-VA, CD&V en de liberalen te kunnen omschrijven. Eerst werd ze de kamikazecoalitie genoemd, maar omdat nogal wat mensen dat te negatief vonden, en 'centrumrechts' schijnbaar te eenvoudig was, kwam iemand met de 'Zweedse coalitie' op de proppen. Ook al is dat zó ver gezocht, dat de bedenker ingesmeerd met pek en veren uit de Wetstraat zou moeten worden gejaagd.

Ga gerust de straat op en vraag aan een paar passanten of ze u kunnen uitleggen dat de Zweedse vlag staat voor het blauw van de liberalen, het geel van N-VA en het kruis voor CD&V – een omgevallen kruis weliswaar. We zijn eens benieuwd om de resultaten te horen.

Hetzelfde zou je kunnen zeggen over 'ice bucket'-rage die al een paar weken voor evenveel nattigheid zorgt als de regenwolken in juli en augustus. Dat het een actie is om aandacht te vragen voor de spierziekte ALS, is ondertussen doorgedrongen. Dat die ijsemmer staat voor de koude douche die je krijgt als ze je vertellen dat je ALS hebt, weten al veel minder mensen. 'Een ijsemmer heeft evenveel met ALS te maken als een regenworm met de klompdansen', stond een tijdje ge-

**De bedenker van de benaming 'Zweedse coalitie' mag met pek en veren ingesmeerd worden**

leden nog in deze krant. Maar wie afgelopen zaterdag in *ds Weekblad* het aangrijpende relaas las van een 35-jarige ALS-patiënt, zal iets minder hard gieren, gillen en gibberen als hij zo'n *ice bucket* over zich uitgegoten krijgt.

Symbolen kun je maar beter goed kiezen. Al verwachten we wel nog een koude douche zodra de maatregelen van de nieuwe coalitie voelbaar worden. Een Zweedse. Uit de Ikea.

