

# *Carl Ridders over afscheid nemen van het leven*

Acteur Carl Ridders, bekend als Woppy uit *Wizzy en Woppy* en dokter Koen Laenen in *Spoed*, pleegde op 7 december 2008 euthanasie in zijn huis in Antwerpen. De 50-jarige acteur, die door de ongeneeslijke spierziekte ALS aan een rolstoel was gekluisterd, wou niet langer aftakelen. De laatste maanden van

zijn leven waakten zijn vrienden erover dat hij thuis kon blijven wonen en de nodige verzorging kreeg. Eén van hen was fotografe Lieve Blancquaert. Reportagemaker Joeri Vlekken bundelde al hun ontmoetingen en hun gesprekken over zijn geplande dood tot een aangrijpend portret. (DKC)