



DOOR PIETER SPILLEBEEN

Veel te veel geëmmer

Ik heb platvoeten en ben nachtblind. Dat is een tegenslag in mijn postnatale repressie. Twee van mijn drie kinderen hebben het tuuuut-syndroom: ze zijn prikkelbaar wanneer ze 's nachts hun fopspeen kwijtspelen. Zo prikkelbaar dat onze oren er van suizen. Het toeval wil dat er altijd maar één huilt. Zoiets heet tweelingzielen. Tweelingzielen overstijgt telepathie. Het is een verbinding die ervoor zorgt dat ze niet samen, maar om de nacht afwisselend huilen. Een voordeel, zou je denken. Helaas, door mijn nachtblindheid in combinatie met platvoeten is er niet veel tegenslag nodig om ze allebei uit hun slaap te halen. Mijn vrouw heeft dan weer de kappelziekte. Ze kan geen saus maken zonder dat ze kappelt. Haar korte termijngeheugen is prima, maar gemiddeld onthoudt ze niks langer dan een jaar. Ze lijdt ook aan een zeldzame vorm van koppigheid. Zo kan ze heel goed onthouden dat ik al eens sporadisch (en dyslectisch) het uur verkeerd inschat tijdens een nog zeldzamer nachtelijk cafébezoek. Daar kan ze al eens koppig over doordrammen. Maar met een klein jaartje geduld is ze het weer vergeten. Het helpt natuurlijk niet dat ik geïntoxiceerd met mijn platvoeten de trap op stamp, een deurpost pas en twee sirenes activeer. Om mijn oudste zoon hoef ik mij geen zorgen te maken. Die heeft narcolepsie, de slaapziekte. Word je al moe van al dat geëmmer? Naar het schijnt heeft één op de drie Vlamingen er last van: kwaaltjes van kust mijn gat. Afgelopen maandag zat ik bewonderend te kijken naar een reportage in 'Iedereen Beroemd'. Ronny brak er samen met Antonio het wereldrecord 'halve marathon' terwijl je een rolstoel voortduwt. Antonio lijdt aan de spierziekte ALS. Een ALS-patiënt overlijdt gemiddeld twee tot vijf jaar na de diagnose door verlamming van de ademhalings- of slikspiieren. Met de actie willen ze ALS onder de aandacht brengen, geld ophalen en hopelijk binnen 20 jaar er nog altijd staan. Van zo veel positivisme word ik stil. Ik hoop dat veel Vlamingen, voor ze hun placebo binnenkaptten, even klonken op Ronny en Antonio.